

Humanisme

Humanisme is een levensbeschouwing, het helpt je richting te geven aan het leven;

- Wat is belangrijk in mijn leven?
- Welke zienswijze en waarden horen daarbij?
- Wat is mijn persoonlijke rol?

Binnen het humanisme staat de mens* in zijn omgeving centraal. De mens die zelf nadenkt, een ratio heeft en ook gevoel. En bovenal een vrije wil. Een hogere macht, die een centrale rol speelt in religieuze levensbeschouwingen, maakt binnen het humanisme plaats voor de mens zelf.

Een mens die zelf richting kan geven aan zijn leven. Een humanist maakt graag eigen keuzes en vertrouwt op het eigen kompas, of het nu gaat om de liefde, de dood of het leven zelf. Daarnaast is de vraag hoe je van betekenis kunt zijn voor de ander en de wereld een belangrijke vraag voor humanisten.

Humanistische organisaties onderschrijven uitgangspunten die terug te vinden zijn in de "verklaring van Amsterdam". Dit zijn de grondbeginselen van het moderne humanisme:

1. Humanisten willen ethisch handelen;

Ethische keuzes horen bij het leven van alle mensen. Wij vinden waardigheid van elk individu belangrijk. Daarom maken wij ons sterk voor vrede, democratie, de rechtstaat en de universele rechten van de mens. Alle vormen van vooroordelen, racisme en het onrecht dat daaruit voortvloeit veroordelen wij.

2. Humanisten willen rationeel zijn;

Wij zijn ervan overtuigd dat in het rationeel denken en handelen van de mens de oplossingen liggen voor de problemen in ons leven en in de wereld.

3. Humanisten streven naar optimale levensvervulling;

Wij hechten waarde aan iedere bron van individueel geluk en levensvervulling die anderen geen schade berokkent, en zijn van mening dat persoonlijke ontwikkeling in de vorm van een ethische en op creativiteit gerichte manier van leven een levenslange onderneming is.

4. Humanisme voorziet in de wijdverbreide behoefte aan een bron voor zingeving als alternatief voor dogmatische religie, autoritair nationalisme, tribaal sektarisme en egoïstisch nihilisme;

Al zijn we ervan overtuigd dat de behartiging van het menselijk welzijn tijdloos is, onze meningen berusten niet op een geopenbaarde waarheid die voor eeuwig vastligt. Humanisten erkennen dat niemand onfeilbaar of alwetend is en dat kennis van de wereld en de mensheid alleen vergaard kan worden in een voortdurend proces van waarneming, studie en heroverweging.

**Humaan betekent mens, in de tekst wordt veel geschreven over "mens" maar dat ben jij als persoon.*

